

POLLE (*Antoon-Edward*), Missionaris van Scheut (Eindhout, prov. Antw., 17.1.1881 - Schilde, 30.8.1962). Zoon van Jan-Baptist en Van Wesemael, Joanna.

Na zijn humaniora-studies aan het kollege te Geel, trad hij in 1900 in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1901 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Hij werd priester gewijd op 15 juli 1906 en vertrok de 20^e september van hetzelfde jaar naar het apostolisch vikariaat van Kongo. Na zijn aankomst te Boma, op 10 oktober, ging hij te Kangu, in Mayumbe, zijn vormingsjaar doorbrengen. In september 1910 werd hij benoemd voor de missie van Nsona Mbata, ten Zuiden van Leopoldstad. Hij arriveerde er de 28^e september, maar reeds in het begin van 1909 moest hij ziek naar België terugkeren. Hij vertrok uit Boma op 9 februari en na zijn aankomst in België werd hij naar Sparrendaal gestuurd om er uit te rusten. De 16e juni 1910 kon hij opnieuw naar Kongo afvaren. Ditmaal werd hij benoemd voor het distrikt Nieuw-Antwerpen. Hij arriveerde de 1^e augustus te Nieuw-Antwerpen en vertrok vandaar de 9^e naar de missie van Mbaya, waar hij reispater benoemd was. In 1914 werd hij overgeplaatst naar Umangi, steeds als reispater. Nauwelijks te Umangi aangekomen, op 15 juli, ontving hij opdracht om als coadjutor van P. Nefkens, een nieuwe missie en prokuur te gaan oprichten te Lisala. Hij verliet Umangi op 27 augustus 1914, maar hij vroeg en bekwam van Mgr Van Ronslé zijn herbenoeming voor Umangi. De 25^e september was hij terug te Umangi. Onvermoeibaar reisde hij er de dorpen af, tot hij in 1922 uitgeput naar België moest terugkeren. Na zijn aankomst te Scheut, op 30 september, ging hij op rust naar Schilde, waarna hij in verscheidene parochies als onderpastoor dienst deed: te Oorderen, Berlaar en Beerse. In 1933 werd hij weer door zijn oversten opgeëist voor de missie-propaganda, waarvan het hoofdkwartier gelegen was in de prokuur te Antwerpen. Einde 1934 werd hij professor van Kongolees te Scheut, tot hij in mei 1935 een kuur ging doormaken te Vichy. Tenslotte mocht hij op 16 augustus 1935 opnieuw naar Kongo vertrekken. Eerst was hij professor aan het klein seminarie te Bolongo. In 1937 werd hij d.d. overste te Lisala en in 1938 ging hij met P. O. Van Besien, evenals hij een veteraan van de Kongo-missie, een nieuwe missie stichten te Bopako, tegenover Umangi. In 1951 keerde hij nogmaals naar België terug, maar nog vóór het einde van het jaar vertrok hij weer naar Kongo. Hij werd coadjutor te Umangi en tenslotte te Bosu Modanda, vanwaar hij in 1960 definitief de Kongo-missie moest verlaten. Hij ging verblijven in het rusthuis te Schilde, waar hij op 30 augustus 1962 overleed.

Publik.: In samenwerking met Mgr De Boeck, P. Driessen en Br. Yperman: *Bomoi bwa boko Basanto* en: *Biyenga na Basanto* (Heiligenlevens en Heiligenfeesten in het Lingala) (Turnhout, 1937). — Brieven en artikels in: *Mission van Scheut*, 1908, blz. 130-132; 1914, blz. 3-7, 274-276; 1936, blz. 372-374; 1938, blz. 320-322. — *Missions de Scheut*, 1908, blz. 127-129; 1911, blz. 127; 1914, blz. 282-283; 1938, blz. 320-322. — *Mouv. Miss. Cath. Congo*, 1907, blz. 144-145; 1909, blz. 117-120. — *Annalen van Sparrendaal*, 1914, blz. 55-58. — *Miss. Cath.* (Lyon), 1908, blz. 316.

1 maart 1966.
M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missies. — *Nouv. de la Congr.* n. 1, 21, 52. — *Chronica Congr.* n. 20, 32, 48, 52, 53, 54, 75, 86, 89, 118, 134, 152, 175, 183, 194, 213, 240, 287, 311. — *Mission van Scheut*, 1906, blz. 192; 1911, blz. 110; 1913, blz. 7-8; 1922, blz. 214, 259; 1937, blz. 242; 1938, blz. 387; 1941, blz. 78; 1949, blz. 172; 1951, blz. 20; 1960, blz. 282; 1962, blz. 284. — *Ann. van Sparrendaal*, 1906, blz. 205; 1915, blz. 94. — Grootaers-Van Coillie, *Bibliogr. Scheut*, blz. 68. — Streit, *Bibl. Missionum*, XVIII, blz. 1086-1087. — Cormann, *Annuaire* 1924, blz. 57. — Van Wing-Goemé, *Annuaire* 1949, blz. 220. — Dieu, L., *Dans la brousse congolaise*, blz. 207-208. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1935, blz. 154; 1951, blz. 74; 1952, blz. 58. — Janssens-Cateaux, III, blz. 1110-1111.