

POPELIER (*Neree*, kloosternaam: P. *Neree*), Missionaris Capucijn (St.-Jan, Ieper, 23.7.1906 - Yakoma, Ubangi-Kongo, 28.12.1961).

Hij trad op 1.9.1923 in het noviciaat der Capucijnen, werd op 27.7.1930 priester gewijd en, na bewaker te zijn geweest in het scholasticaat Brugge-Aalst (1931-1932) en lector in wijsbegeerte te Brugge (1932-1935), vertrok hij als missionaris naar de Oebangimissie (Kongo), waar hij tot 1941 te Yakoma belast werd met het pastoreel dorpsbezoek. Van 1941 tot 1952 werd hij bestuurder van het klein Seminarie (Molegbe en na 1950 te Kotakoli). In 1952 werd hij benoemd tot overste te Wapinda, missiepost waarvan hij destijds van uit Yakoma de grondslagen had gelegd. In 1954 werd hij overste te Aboemombazi en het jaar daarop te Yakoma. In 1958 werd hij belast met de opleiding, te Bwamanda, van de eerste inlandse lekebroeders capucijnen en het jaar daarop keerde hij als overste te Yakoma terug. Hij stierf bij een moto-ongeval.

P. Neree was een begaafde geest, een zeer actieve persoonlijkheid, geheel opgaande in zijn taak van opvoeder. Zijn wat strenge en koude houding wist hij echter geleidelijk te mildereren; zijn toewijding kende geen grenzen. Hij is de opleider van de eerste generatie plaatselijke geestelijken, taak waaraan hij zijn beste krachten meer dan twaalf jaar lang heeft gewijd. Hoogstaand, zeer onderlegd missionaris stond hij open voor alle vooruitstrevende vormen van apostolaat. Sinds 1959 was hij eerste raads-lid van de Reguliere Overste. Zijn apostolische bedrijvigheid en lang bestuur van het klein seminarie hebben hem niet toegelaten zijn taal- en zedenkennis van het negervolk uit Oebangi in schriften na te laten. Enkele korte bijdragen van zijn hand illustreren de eerste tijden van de koloniale bezetting van Oebangi.

Publicaties: *Koloniale geschiedenis van de streek Yakoma - Aboemombazi*, in *Franciskaansche Standaard*, LVII, 1955-1956, 114-115; 181-185; 211-215 en LIV, 1957-1958, 261-264.

18 maart 1966.

A. Roeykens, o.f.m.cap.