

REETH (VAN) (*Benedikt-Silvien-Paul*), Missionaris van Scheut (Boom, 8.11.1891 - Schilde, 28.9.1965). Zoon van Jan-Serafiën en van De Keersmaecker, Marie-Jeanne.

Na zijn humaniora-studies aan het O.L. Vrouwkollege te Boom trad hij in 1910 in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1911 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Voor zijn priesterstudies werd hij naar Rome gestuurd. Hij behaalde er het doctoraat in de wijsbegeerte. Na een jaar theologie moest hij wegens de oorlog zijn studies onderbreken. Van 1916 tot 1918 was hij brankardier in het Belgisch leger. In het scholastikaat te Leuven zette hij zijn studies verder en hij werd op 21 november 1920 priester gewijd. In 1921 werd hij professor in de wijsbegeerte te Scheut. Op 11 september 1923 mocht hij naar Kongo afvaren. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat Leopoldstad. Eerst werd hij coadjutor te Kizu, in juli 1924 te Vaku en in februari 1925 terug te Kizu. In oktober 1926 werd hij bestuurder van het klein seminarie te Mbata Kiela, waar hij o.a. de toekomstige president van de Kongo-Republiek, Jozef Kasavubu, onder zijn leerlingen telde. In 1933 keerde hij terug naar België, waar hij rector benoemd werd van het theologicum te Leuven. In 1936 werd zijn mandaat hernieuwd. En ook daarna, in 1939, bleef hij te Leuven, als professor en geestelijke leider.

Gedurende zijn verblijf te Leuven voerde P. Van Reeth een intense aktie voor een betere kennis van Kongo bij de hoogstudenten. Hij was de promotor en medestichter van het Koloniaal Universitaire Centrum (Koluc), dat zich ten doel stelde de Vlaamse studenten aan de universiteit de gelegenheid te geven zich in te wijden in de koloniale vraagstukken. Van bij de stichting, in juli 1936, tot aan de likwidatie, in 1960, was P. Van Reeth de onvermoeibare sekretaris van dit Centrum, waarvan professor G. Van der Schueren het voorzitterschap waarnam.

In 1963 werd hij overgeplaatst naar het noviciaat te Zuuën en in september 1964 ging hij zijn intrek nemen in het rusthuis van de Kongregatie te Schilde. Hier overleed hij op 28 september 1965.

Publik.: *De rol van den moederlijken oom in de inlandsche familie* (Verhandeling bekroond in de jaarlijkse wedstrijd voor 1935 van het K.B.K.I., Brussel, 1935). — *Begrijp uw Missaal* (Tongerlo, 1952; vermeerderde uitgave in 1955). — *Het ontstaan van het klein seminarie van Mbata-Kiela* (*Kerk en Missie*, 1932, blz. 68-70). — *De bruidsprijs bij de huwelijken in Congo. Oprichting van hulpkassen* (*XII^e Sem. de Missiologie*, Leuven, 1934, blz. 192-215). — *Evangelisatie en het Mariarkaats in Neder-Kongo* (*XIII^e Missiologische Week*, Leuven, 1935, blz. 280-298). — *Openingsrede, XIV^e Missiol. Week*, Leuven, 1936, blz. 289-294. — *De toestand der Vlamingen in Kongo 1950; Verslag Alg. Kongres Davidsfonds*, sept. 1950). — Bijdragen in: *Elckerlyc* (Antwerpen), 1936, 1937. — Artikels in: *Tsungi Mona* (in het Kiyombe, Turnhout), 1925, 1926. — Brieven in: *Missiën van Scheut*, 1925, blz. 276-278; 1933, blz. 319-322; 1934, blz. 17-23. *Missions de Scheut*, 1931, blz. 162-165; 1933, blz. 319-322; 1934, blz. 15-20, 145-162 (Le nouveau vicariat apostolique de Boma). — *Religieuze opvattingen en praktijken, Miss. van Scheut*, 1942-1943, blz. 41-44, 57-60, 75-79.

8 maart 1966.
M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van Mayumbe. — *Nouv. de la Congr.* n. 15, 35, 36, 40, 42, 49, 53. — *Chronica Congr.* n. 31, 42, 57, 58, 60, 67, 94, 103, 104, 179, 323, 336, 348. — *Missiën van Scheut*, 1921, blz. 23; 1923, blz. 187, 262; 1929, blz. 97; 1932, blz. 159; 1934, 144; 1965, n. 10, blz. 27. — Corman, *Annuaire* 1924, blz. 44. — Grootaers-Van Coillie, *Bibliogr. Scheut*, blz. 87-88. — Streit, *Bibl. Missionum*, XX, blz. 223. — Jaarboeken van het Koluc. — *Onze Kolonie en de Kolonisatie* (Koluc), blz. 6. — *Bull. K.B.K.I.*, 1935, blz. 354.