

SALLAERTS (*Alfons*, kloosternaam: *P. Jan Berckmans*), Capucijn-missionaris (Begijnendijk, 25.12.1885 - Molegbe, Oebangi-Kongo, 3.2.1957).

Uit een diep kristelijke Kempisch gezin geboren, waarvan drie zonen priester-capucijn werden trad hij op 19.9.1902 in het noviciaat, werd op 5.6.1909 priester gewijd; bestemd voor de missie van Oebangi, bereidde hij zich voor door het volgen van cursussen aan de Staatslandbouwschool te Vilvoorde en van de leergangen van tropische ziekenverzorging te Brussel, waarna hij op 9.3.1912 met de tweede karavaan Belgische capucijnmissionarissen naar Kongo vertrok. Hij maakte de moeilijke beginperiode mede te Banzstad, Mbindoe, Aboemombazi en Yakoma. Samen met een paar andere medebroeders maakte hij zich gedurende de jaren 1912-1925 zeer verdienstelijk in het bestrijden van de slaapziekte in de noord-westelijke hoek van Oebangi. Verder was hij lange jaren belast met het pastoraal dorpsbezoek in verschillende posten van het missiegebied, tot hij te Molegbe de thuisblijvende „dorpspastoor” werd (1948-1956). Praktisch was hij aldus werkzaam geweest in bijna alle missieposten van Oebangi. Op 25.9.1956, na zijn vijfde gebruikelijk rustverblijf in België, keerde hij op 71 jaar naar Kongo terug om zijn post als „dorpspastoor” en thuiswachter te Molegbe weer op te nemen; hij stief echter na enkele maanden. Hij was lange jaren de senior der missie en telde, van zijn voorgangers, het langste aantal jaren dienst in Oebangi. Minzaam van omgang, zeer dienstvaardig, was hij de door oversten en medebroeders zeer geapprecieerde inspringer om overal waar het nodig was een zieke of op verlof vertrekkende confrater te vervangen. Overal werd hij door de Kongolezen om zijn goedheid op de handen gedragen.

Publicatie: Nederlandse vertaling van het *Statusum pro missionibus O.F.M.Cap.* (pro manuscripto, 1947).

18 maart 1966.

A. Roeykens, o.f.m.cap.

Vox Minorum, XI, 1957, 82-86.