

**SIMONS** (*Lodewijk*, kloosternaam *Br. Benignus*), Missionaris capucijn (Ekeren, 5.1.1874 - Banzystad, Oebangi-Kongo, 23.2.1931).

Hij was reeds een bedreven smid toen hij op 22.2.1896 in de Orde der Capucijnen trad als lekebroeder. Hij legde zijn eerste geloften af

op 20.6.1898. Als kloosterling bleef hij zijn vak van smid beoefenen. Zo stond hij in voor al het smeedwerk bij het bouwen van het klooster van Izegem. Op 11.11.1912 werd hij benoemd voor de missie van Oebangi en vertrok drie maand later. Hij werd te Banzystad geplaatst en stond in voor het onderhoud van de rivierboten die de verbinding van de missieposten van het Noord-Oosten van Oebangi met Libenge verzekerden. Na zijn eerste term (1913-1919) bleef hij zeven jaar in België uit ziekte. In 1926 toog hij terug naar Kongo om er in te staan voor het smeden van het ijzerwerk nodig bij het optrekken van de woonhuizen en vooral de bakstenen kerken die gepland waren. Zo maakte hij zich verdienstelijk voor de kerk van Aboemombazi, Banzystad en Molegbe. Zijn onverdroten hard werken in zijn smidse onder het warme Kongoklimaat knakte vroegtijdig zijn leven. Broeder Benignus was een zeer vroom religieus. Hij werd door de negers zowel als door zijn confraters „de biddende smid” genoemd.

18 maart 1966.

A. Roeykens, o.f.m.cap.