

TACK (*Jozef-Marie-Clement-Antoon*), Missionaris van Scheut (Kortrijk, 1.12.1885 - Libanda, 1.10.1960). Zoon van Victor-Ernest en van Bonninck, Valerie.

Na zijn humaniora-studies aan het Sint-Amandskollege van zijn geboortestad, trad hij in 1905 in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1906 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Hij werd priester gewijd op 16 juli 1911 en volgde daarna de cursus van tropische geneeskunde aan de Koloniale School te Brussel. Op 22 juni 1912 vertrok hij naar het apostolisch vikariaat van Kongo. Hij bracht zijn vormingsjaar door te Kangu in Mayumbe waarna hij ook voor deze missie benoemd werd. In 1914 echter werd hij naar het distrikt van Nieuw-Antwerpen gestuurd. Hij kwam te Bumba terecht, waar hij speciaal belast werd met de zorg voor de katechumenaten, o.a. in de werkerskampen van de H.C.B. te Ebonda en te Elisabetha. Wanneer in 1916 een missiepost werd opgericht te Ebonda-Alberta, werd hij er reisater. In 1921 kreeg hij opdracht de stichting van een nieuwe missie voor te bereiden in de omgeving van Elisabetha. Deze kwam het volgend jaar tot stand te Yangoma, maar werd weldra verplaatst naar Barumbu. P. Tack was er weer de onvermoeibare reiziger die de hele streek met sukses bewerkte. Einde 1926 ging hij even uitrusten in België en in januari 1928 vertrok hij opnieuw naar Barumbu-Elisabetha. In 1933, toen de Paters Montfortanen deze missie kwamen overnemen, werd hij weer coadjutor te Ebonda-Alberta. Ziek en uitgeput moest hij in 1939 terug naar België. De 19^e augustus arriveerde hij te Scheut. Een tijdlang vervulde hij het ambt van onderpastoor van de O.L.V.-parochie te Kortrijk, tot hij weer opgeknapt de 17^e mei 1945 opnieuw naar Kongo kon afreizen. In verscheidene missieposten maakte hij zich zeer verdienstelijk als coadjutor: Yambuku, Ebonda, Libanda, Bangabola en tenslotte opnieuw Libanda, waar hij op 1 oktober 1960 overleed.

Publik.: Brieven in *Missiën van Scheut*, 1923, blz. 87. — *Missions de Scheut*, 1914, blz. 72; 1921, blz. 279-280; 1923, blz. 137-138. — *Sint-Paulus' Missiebond* (Kortrijk), 1935, n. 20, blz. 12; 1937, n. 28, blz. 7-8. — *Echo aus Afrika* (Salzburg), 1920, blz. 5-6.

28 februari 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missies. — *Nouv. de la Congr.* n. 9, 14, 15, 16, 21. — *Chronica Congr.* n. 32, 43, 56, 103, 106, 108, 115, 118, 183, 240, 289. — *Missiën van Scheut*, 1912, blz. 52, 150; 1922, blz. 215; 1927, blz. 71; 1928, blz. 47; 1933, blz. 19; 1936, blz. 20, 21, 314-315; 1940, blz. 143-147; 1952, blz. 14; 1960, blz. 344. — *Annalen van Sparrendaal*, 1912, blz. 151; 1915, blz. 93. — Grootaers-Van Coillie, *Bibliogr. Scheut*, blz. 77. — Streit, *Bibl. Missionum*, XX, blz. 213. — Corman, *Annuaire* 1924, blz. 57; *Ann.* 1935, blz. 125. — Van Wing-Goemé, *Annuaire* 1949, blz. 214. — Verreet A., *Les Fioretti du Père Pierre*, in Dieu, L., *Dans la brousse congolaise*, blz. 220-230. — Allossery, *Onze West-Vlaamsche Zendingen*, I, blz. 214. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1939, blz. 143; 1945, blz. 70; 1961, blz. 74.