

VANCOILLIE (Leo), Missionaris van Scheut (Passendale, W.-VI, 3.7.1878 - Mikalai-Luluaburg, 24.9.1957). Zoon van Leonard en van Vanlerberghe, Leonie-Eugenie.

Na zijn humaniora-studies aan het Sint-Amandskollege te Kortrijk trad hij in 1898 in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1899 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Hij werd priester gewijd op 17 juli 1904 en vertrok de 15^e september van hetzelfde jaar naar Kongo. Hij was bestemd voor de Kasai-missie en bracht zijn vormingsjaar door te Sint-Trudo bij Lusambo. De 13^e november 1905 ging hij langs Luluaburg naar Tielen-Sint-Jaak, de missie waarvoor hij benoemd was en waar hij op 17 december arriveerde. Daar kreeg hij de naam *Ntambwe*, d.i. leeuw. In december 1908 verhuisde hij naar de afgelegen missiepost in Katanga te Kanzenze. Daar verbleef hij tot september 1916, toen hij het interim ging waarnemen als overste te Tshumbe bij de Batetela. Een paar maanden later werd hij benoemd tot coadjutor te Tielen-Sint-Jaak. Hij arriveerde er op 28 januari 1917. Hetzelfde jaar nog werd hij overste te Tielen en tevens distriktoverste. In 1922 ging hij een rustjaar doorbrengen in België. Te Scheut aangekomen op 18 oktober, vertrok hij de 11^e september 1923 opnieuw naar Kongo. Hij bleef overste te Tielen tot hij in 1939 een tweede maal naar België terugkeerde. Op 29 december was hij te Scheut, ging enkele maanden doorbrengen in het huis van de Kongregatie te Torhout en werd er door de oorlog verrast, zodat zijn terugkeer naar Kongo onmogelijk werd. In 1941-1942 deed hij dienst als onderpastoor te Zonnebeke. In maart 1942 werd hij d.d. overste van het huis te Zuun, dat in 1943 noviciaat werd. In december 1943 werd hij benoemd tot socius van de novicenmeester. Dit ambt bleef hij waarnemen tot december 1948, toen hij weer te Torhout ging wonen. Op 3 mei 1949 mocht hij opnieuw naar Kongo vertrekken. Eerst was hij werkzaam te Bakwanga, daarna te Luluaburg, waar hij in 1954 de oprichting meemaakte van het noviciaat der Kongolese Scheutisten te Katoka. Hij overleed in het hospitaal te Luluaburg-Mikalai op 24 september 1957.

Publik.: Brief in *Mission van Scheut*, 1908, blz. 21-24. — *Missions de Scheut*, 1908, blz. 20-23.

26 februari 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missies. — *Nouv. de la Congr.* n. 1, 21, 52, 53. — *Chronica Congr.* n. 35, 108, 113, 114, 122, 123, 149, 152, 153, 154, 156, 202, 216, 219, 235, 248, 252, 253. — *Mission van Scheut*, 1904, blz. 191; 1909, blz. 145, 242; 1922, blz. 280; 1923, blz. 16, 213, 263; 1924, blz. 68; 1929, blz. 269; 1935, blz. 345; 1936, blz. 112; 1938, blz. 19, 139; 1949, blz. 130; 1957, blz. 273. — *Missions de Scheut*, 1957, blz. 269-270. — *Annalen van Sparrendaal*, 1904, blz. 215; 1909, blz. 186; 1915, blz. 117. — Streit, *Bibl. Missionum*, XVIII, blz. 1151. — Corman, *Annuaire* 1924, blz. 67; *Ann.* 1935, blz. 149. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1940, blz. 61; 1949, blz. 84. — *Allossery, Onze West-Vlaamsche Zendingen*, I, blz. 222. — *Janssens-cateaux*, III, blz. 1110-1111.