

VANHAVERBEKE (*Louis-Jozef-Etienne-Constant*), Missionaris van Scheut (Geluwe, W.-Vl., 27.12.1889 - Antwerpen, 21.12.1961). Zoon van Constantinus-Louis en van Degryse, Virginie-Leonie.

Na zijn humaniora-studies aan het kollege te Mene trad hij in 1908 in het noviciaat te Scheut, waar hij op 20 september zijn eerste kloostergeloften aflegde. Na zijn priesterwijding, op 25 juli 1914, ging hij te Vilvoorde lessen volgen in tropische tuinbouwkunde.

Tijdens de oorlog verbleef hij als onderpastoor te Geluwe. In oktober 1917 keerde hij naar Scheut terug en de 30^e mei 1919 kon hij naar Kongo afvaren. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat van Kasai en maakte de reis mee met de apostolische vikaris, Mgr A. De Clercq. Bij zijn aankomst te Lusambo, op 25 augustus, werd beslist dat hij eerst een paar maanden te Sint-Trudo zou verblijven om daarna als coadjutor te Lusambo in dienst te treden, voor de reizen in de dorpen. In november verhuisde hij derhalve van Sint-Trudo naar Lusambo. In juli 1924 werd hij overste benoemd te Katende, vanwaar hij in februari 1928 als reispater naar Sint-Trudo gestuurd werd. In november 1930 ging hij voor enkele maanden rust naar België. De 31^e december was hij te Scheut en op 8 oktober 1931 vertrok hij opnieuw naar Kongo. Hij belandde weer te Sint-Trudo, maar in januari 1932 werd hij benoemd voor de missie van Hemptinne. Hier vervulde hij verschillende bedieningen: geloofsonderricht aan doopleerlingen, verloofden en kommunikanten, biecht horen in de kerk, het beheer van de provinciale prokuur, het bestuur van de drukkerij, waar maandelijks het blad *Nkuruse* op 30 000 exemplaren van de pers kwam en waar vele handboeken voor de scholen van de Kasai-missie gedrukt werden. Ook was hij gedurende vele jaren raadslid van de provinciale overste. In mei 1951 keerde hij een tweede maal naar België weer, maar in oktober ging hij reeds terug naar Kongo. *Kalamba Louis* — zo noemden de Zwarten hem — of *Tatu Kalamba* mocht weer naar Hemptinne, waar hij, ondanks zijn gebrekkigheid, nog vele diensten kon bewijzen. Tenslotte moest hij in 1960 definitief Kongo verlaten. Toen hij in de Koloniale Kliniek te Antwerpen herstelde van een zware operatie, deden zich plots verwickelingen voor en hij overleed op 21 december 1961.

Publik.: Brieven in *Missiën van Scheut*, 1921, blz. 282; 1922, blz. 85-86, 210-212. — *Missions de Scheut*, 1922, blz. 137-138, 276-277. — *Annalen van Sparrendaal*, 1923, blz. 15-16. — *Ann. Gen. H. Kindsheid* (Gent), 1922, n. 411, blz. 116-117. — *Echo aus Afrika* (Salzburg), 1928, blz. 21.

1 maart 1966.
M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missies. — *Nonv. de la Congr.* n. 2, 15, 19, 22, 27, 28. — *Chronica Congr.* n. 1, 2, 10, 49, 67, 104, 113, 123, 176, 181, 182, 287, 303. — *Missiën van Scheut*, 1919, blz. 143; 1923, blz. 16; 1927, blz. 29, 151; 1928, blz. 82; 1931, blz. 45; 1934, blz. 329; 1940, blz. 184; 1951, blz. 212; 1960, blz. 282; 1962, blz. 62. — *Ann. van Sparrendaal*, 1919, blz. 117. — Grootaers-Van Coillie, *Bibliogr. Scheut*, blz. 83. — Streit, *Bibl. Missionum*, XX, blz. 220. — Allossery, *Onze West-Vlaamse Zendelingen*, I, blz. 239. — Corman, *Annuaire* 1924, blz. 66; *Ann.* 1935, blz. 143. — Van Wing-Goemé, *Annuaire* 1949, blz. 244. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1951, blz. 121; 1952, blz. 27.