

1047

VANHOUTTE (*Cyriel-Kamiel*), Missionaris van Scheut (Hulste. W.-VI., 2.7.1874 - op de Kasai, 13.10.1903). Zoon van Karel en Godderis, Sylvie-Leonie.

Na zijn humaniora-studies aan het Sint-Amanscollege te Kortrijk, trad hij in het noviciaat te Scheut op 7 september 1896. Hij sprak zijn eerste religieuze geloften uit op 8 september 1897 en werd, na zijn studies in de wijsbegeerte en godgeleerdheid te Scheut en te Leuven, priester gewijd op 13 juli 1902. De 3^e september van het volgend jaar vertrok hij naar Kongo. Hij was bestemd voor de Kasaimissie, verliet de 5^e oktober Leopoldstad, aan boord van *Ville de Bruges*, maar werd onderweg door galkoortsen overvallen. Bijgestaan door zijn confraters, bezweek hij de 13^e oktober 's avonds. De volgende morgen werd hij begraven te Mpinanga, houtpost langs de Kasai, tussen Bandundu en Makaw.

8 januari 1966.
M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboek Leopoldstad. — *Mission in China en Congo*, 1903, blz. 191, 286. — *Mouv. Miss. Cath. Congo*, 1904, blz. 60-61. — Corman, *Annuaire* 1935, blz. 399. — *Annalen van Sparrendaal*, 1903, blz. 236; 1904, blz. 71. — Janssens-Cateaux, III, blz. 112-113.