

1054

VERHAEGHE (*Antoon*), Missionaris van Afrika, Witte Pater (Brugge, 12.9.1897 - Kabgayi, 22.4.1913). Zoon van Felix en van De Lille, Louiza.

Na de humaniorastudies in het Sint Lodewijkscollege van zijn geboortestad, trad A. Verhaeghe in het seminarie van de Witte Paters, te Boechout en studeerde er wijsbegeerte (2 jaar) en godsgelerdheid (een jaar). Op 5 oktober 1919 krijgt hij het habijt aan in het noviciaat te Maison-Carrée (Algiers) en wordt priester gewijd te Karthago, op 15 juli 1922.

Op 14 september vertrekt de nieuwgewijde priester naar Ruanda, met Pater I. De Vos en Broeder Thaddeus. Hij leert de taal gedurende een kort verblijf te Kabgayi (3 november 1922 tot februari 1923). Van dan af kan hij zich gans schenken aan het missiewerk te Zaza. In november 1925 wordt hij overste van die missiepost.

Op 20 augustus 1927 wordt Pater Verhaeghe als overste overgeplaatst naar Kabgayi, de belangrijkste missie van Ruanda. 1927! Het jaar van de grote hongersnood vooral in het Zuiden en het Oosten van Ruanda! Kabgayi echter was een van de minst geteisterde plaatsen en had onder opzicht van gebrek aan voedsel niet zo zeer te lijden. Het apostolaat onder de bevolking kon er onverpoosd voortgezet worden: een reuzenwerk, dat zich uitstrekt over 80 bijposten en misschien wel 200 000 mensen moet bereiken.

Helaas, de gezondheid van Pater Verhaeghe, die nooit van de sterkste geweest was, bezweek onder de overmatige last.

Het einde kwam onverhoeds. Pater Verhaeghe was op schoolkapel en had er 's zondags al de bedieningen van zijn priesterambt uitgeoefend. De dinsdag daarop, 22 april, begaf hij zich te voet op weg om naar Kabgayi terug te keren. Te Mpanda gekomen, kon hij niet verder meer. Hij stuurde van uit die plaats een briefje naar Kabgayi, met verzoek hem te komen halen. Aanstonds werd hieraan gevolg gegeven en kon Pater Witlox hem in zijn auto opnemen en met hem Kabgayi bereiken, waar hij stierf aan buikvliesontsteking.

1 februari 1957.

[W.R.]

P.M. Vanneste (†).

Kronieken der Witte Paters.