

VERREET (*Adriaan-Frans-Adolf*), Missionaris van Scheut (Turnhout, 1.4.1894 - Mol, 28. 11.1950). Zoon van Henri-Emmanuel en van Flerackers Marie-Josephine.

Na zijn humaniora-studies aan het Sint-Jozefskollege te Turnhout trad hij in 1912 in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1913 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Wegens de oorlog moest hij zijn priesterstudies onderbreken: van 1916 tot 1919 was hij brankardier in het Belgisch leger. De 10^e augustus 1921 werd hij priester gewijd. Na zijn laatste jaar theologie volgde hij te Brussel de cursus in tropische geneeskunde en op 17 maart 1923 mocht hij naar Kongo afreizen. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat Nieuw-Antwerpen en was eerst coadjutor te Boyange. In 1926 werd hij als schoolbestuurder naar Bosu Manzi gestuurd en in 1928 kwam hij met dezelfde opdracht naar Lisala. In 1932 keerde hij voor een rustjaar naar België terug. Hij arriveerde te Scheut op 1 augustus, verbleef enkele tijd te Schilde en kon de 2^e juni 1933 opnieuw naar Kongo vertrekken. Hij nam zijn plaats te Lisala weer in tot hij in 1936 reispater werd. Op het einde van 1939 ging hij als overste de nieuwe missie stichten te Bokonzi, in de moerassige streek tussen de Ubangi en de Ngiri. Zijn gezondheid leed eronder en in 1942 ging hij een tijdje uitrusten te Bwamanda. Van november 1942 tot februari 1943 was hij op ziekenverlof te Fataki, in de meer gezonde bergstreek van het Albertmeer. Dit knapte hem op en hij wachtte tot 1949 om nogmaals naar België terug te keren. De 27^e maart arriveerde hij te Scheut en de 10^e januari 1950 vertrok hij weer naar Kongo. Hij werd opnieuw overste te Bokonzi. Aan het einde van zijn krachten moest hij weldra, hetzelfde jaar nog, in juli, de terugweg aanvatten. Een weinig opgeknapt aanvaardde hij een lichte post in het parochiewerk te Mol. Daar overleed hij plots op 28 november 1950.

P. Verreet bezat een veelzijdig kunstenaars-talent. Hij was muzikant en stichtte de vermaarde fanfare van Lisala. Hij was schilder en eigenhandig versierde hij de schoolgebouwen en kerken van de missieposten waar hij werkzaam was. Met de smaak en de kunde van een tuinarchitect maakte hij van de missie die hij stichtte een ware lusthof. Maar hij was vooral een talentvol schrijver, een geboren verteller. Met zijn rake en sympathieke kijk op de Kongolezen en zijn sprankelende humor schreef hij pittige korte verhalen en ook een paar grotere werken die veel bijval genoten.

Publik.: *Het zwarte leven van Mabumba* (Davidsfonds, Leuven, 1935). Dit werk verscheen ook als vervolgverhaal in: *Annalen van Sparrendaal*, 1938-1939. — *Zwarte maatjes* (Turnhout, 1932; 2e ed. 1949). — *Mijn klein,*

Alein dorpke (Turnhout, 1949). — *Onder de parasolboom* (Turnhout, 1950). — Brieven, artikels en kortverhalen in *Missiën van Scheut*, 1924, blz. 217-223; 1931, blz. 207-212; 1933, blz. 60-66, 92-97, 117-122, 177-182; blz. 240-244, 341-346; 1940, blz. 143-147; 1941, blz. 12-16, 136-140; 1949, blz. 270-271; 1951, blz. 201-202. — *Annalen van Sparrendaal*, 1924, blz. 278-283; 1937, blz. 136-138, 155-158, 175-178, 196-198, 242-245; 1938-1939 (zie hierboven); 1941-1945, blz. 127-131; 1950, blz. 69-71; 1952, blz. 14-15, 34-35, 54-55, 74-75, 94-95, 114-115, 134-135, 154-155, 174-175, 197. — *Ann. Gen. H. Kindsheid* (Gent), 1924, blz. 102-109. — Enkele vertalingen in: *Missions de Scheut*, 1924, 1931, 1933 en 1939; *Ann. Prop. Foi* (Bruxelles), 1925, blz. 319-329.

7 maart 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missies. — *Nouv. de la Congr.* n. 19, 23, 35, 36, 40, 48, 49, 50, 52, 53. — *Chronica Congr.* n. 7, 18, 19, 21, 27, 108, 118, 152, 161, 162, 167, 170. — *Missiën van Scheut*, 1922, blz. 259; 1923, blz. 65, 88, 112; 1924, blz. 163; 1932, blz. 239; 1933, blz. 177; 1937, blz. 55; 1938, blz. 82; 1940, blz. 82; 1949, blz. 172; 1950, blz. 52; 1951, blz. 21. — *Ann. van Sparrendaal*, 1931, blz. 194; 1938, blz. 90-91; 1951, blz. 80. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1950, blz. 163, 199; 1951, blz. 42. — Corman, *Annuaire* 1924, blz. 57; *Ann.* 1935, blz. 125. — Van Wing-Goemé, *Annuaire* 1949, blz. 220. — Grootaers-Van Coillie, *Bibliogr. Scheut*, blz. 92. Streit, *Bibl. Missionum*, XX, blz. 225-226. — Callebaut, F., *Schets van de Vlaamse koloniale letterkunde*, in *Onze Kolonie en de Kolonisatie*