

1086

VOET (Jozef-Gommaar), Missionaris van Scheut (Lier, 26.4.1909 - Sint-Niklaas-Waas, 17.1.1943). Zoon van Jan-Frans en van Spada, Catharina.

Na zijn humaniora-studies aan het kollege te Lier trad hij in 1929 in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1930 zijn eerste kloostergeloften aflegde. De 18^e augustus 1935 werd hij priester gewijd en op 28 augustus 1936 vertrok hij naar Kongo. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat Leopoldstad en bij zijn aankomst werd hij benoemd tot leraar aan de middelbare school te Kinshasa. Wegens ziekte moest hij in 1937 naar België terugkeren. Hij onderging een heelkundige bewerking, verbleef enkele tijd te Schilde en in Zwitserland en in januari 1940 werd hij professor in de geschiedenis te Nijmegen. Het volgend jaar ging hij naar Sint-Niklaas-Waas als aalmoezenier van het Sint-Carolusziekenhuis. Hij overleed er op 17 januari 1943.

6 maart 1966.
M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboek Leopoldstad. — *Chronica Congr.* n. 27, 30, 36, 65, 67, 69, 79, 80, 82, 83, 100, 105, 108, 114. — *Missiën van Scheut*, 1936, blz. 285; 1943, blz. 162-163. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1936, blz. 169; 1937, blz. 159; 1945, blz. 17. — *Elenchus Sodalium*.