

WEYMEERSCH (*Jozef*), Missionaris van Afrika, Witte Pater (Brugge, 12.1.1879 - Astrida, 21.5.1941). Zoon van Alfons en Pulinx, Clementia.

Na voltooide middelbare studies op het Sint-Lodewijkscollege te Brugge, treedt J. Weymeersch in september 1908 in het studiehuis voor filosofie der Witte Paters te Binson, gaat van daaruit naar het noviciaat te Maison-Carrée (september 1900) en wordt vier jaar later priester gewijd te Karthago (29 juni 1904). Benoemd voor het vikariaat Opper-Kongo (bij Mgr Roelens) vertrekt hij op 13 september uit Marseille naar Boudewijnstad, alwaar hij op 21 december aankomt.

Mpala is zijn eerste missiepost. Met de zorg voor de stoffelijke kant van de missie, met het bezoeken van de schoolkapellen, de verzorging der slaapzieken en de overbrenging van de katechistenschool naar Lusaka, om niet te spreken van het aanleren der taal, zal de jonge missionaris wel zijn handen vol hebben gehad. Op 11 juli 1906 wordt P. Weymeersch benoemd tot overste van Lusaka. Buiten het eigenlijke missiewerk is zijn bijzonderste bezigheid het bestuur van de school voor katechisten en het klein seminarie, waar tevens geloofsleerlingen en toekomstige leviëten gevormd worden. Voor de eersten schreef hij een verklarende katechismus, welke niet minder dan 400 bladzijden besloeg.

In 1908 telde de school 80 leerlingen, waaronder 15 latinisten en een die zich bereidt om de filosofie te beginnen.

In september 1908 benoemde Mgr Roelens P. Weymeersch tot stichter en overste van een nieuwe missie gelegen in het land van koning Katana en die Luik Sint Lambertus zou genoemd worden (oktober 1909). In januari 1910, vergezeld door Pater Roy, begeeft Pater Weymeersch zich naar de missie Sint Pieters Tielt en reist vandaar naar Nyalukemba en verder naar de strek van de chef Katana, waar zij met veel vriendschap onthaald worden door Katana en zijn onderdanen. P. Weymeersch laat een groot kruis planten op de plaats door Monseigneur uitgekozen en enige voorlopige huizen bouwen. Vier maanden later vestigt Pater Weymeersch zich definitief op de Mwanda-heuvel.

Toen P. Weymeersch naar Boudewijnstad teruggeroepen werd als professor op het groot seminarie aldaar (september 1912) was te Luik Sint Lambertus de hoop gewettigd op een zeer vruchtbaar apostolaat in de nabije toekomst.

Het jaar daarop keerde P. Weymeersch naar België terug en werd benoemd op de prokuur te Antwerpen (1 december 1913). Op 2 september 1916 gaat hij over naar het seminarie te Boechout, als professor. Door het feit van de oorlog, werd te Boechout tijdelijk niet alleen de wijsbegeerte, maar ook de theologie gedoceerd voor de studenten der Witte Paters van België en Noord-Frankrijk. Doch in 1920 zijn de toestanden normaal geworden. P. Weymeersch herneemt de leiding van de prokuur te Antwerpen (september 1920). Tevens wordt hij gelast met een leergang in de swahili-taal aan de Koloniale School. Op 21 april 1924 echter wordt zijn verlangen naar het arbeidsveld in de missies ingewilligd en krijgt hij zijn benoeming voor het vikariaat Ruanda. Na enige maanden werkzaamheid op het klein seminarie en op de missie te Kabgayi, wordt hij naar Nyundo gezonden op 1 december 1926 gelast met het vikariaat ekonomaat te Kabgayi, dat op 21 oktober 1932 overgebracht wordt naar Astrida, waar hem ook in oktober 1917 de leiding der Benebikira (inlandse Zusters) wordt toevertrouwd.

P. Weymeersch was een man van plicht, ierwat schuchter, doch vol kiese goedheid, met zorg wakend over de goede besteding der geldelijke inkomsten van de missie. Hij leefde maar voor zijn werk van groot-ekonom en

van reguliere overste der Zusters, posten die hij met grote toewijding tot zijn dood heeft waargenomen. Sinds einde 1940 leed Pater Weymeersch aan bloedziekte. Stil, kalm, serene is hij heengegaan. Heel Astrida, mag men zeggen, was op zijn uitvaart tegenwoordig.

Publicaties: in *Maandschrift der Witte Paters*, Antwerpen: *De katechistenschool van Lusaka*, 1908, blz. 277; 1909, blz. 212. — *Een uitstapje bij Katana*, 1910,

blz. 312. — *De vereering der geesten in Kivuland*, blz. 379. — *Hoop in de toekomst*, 1925, blz. 357.

[W.R.]

6 maart 1957.
P.M. Vanneste (†)