

1127

WUYTS (*Denis*, kloosternaam: *P. Gaudens*),
Missionaris capucijn (Wezemaal, 15.12.1894 -
Gemena, Oebangi-Kongo, 13.2.1964).

Op 5.9.1913 in de Orde getreden, werd hij eerst op 12.2.1922 priester gewijd, daar hij brankardier in het Belgisch leger geweest was tijdens de oorlog 1914-1918. Na zijn priesterwijding vertrok hij naar de Oebangi-missie in Kongo. Hij werd geplaatst te Libenge eerst als bestuurder van de school aldaar (1922-1926), als rondrijzende dorpsbezoeker daarna; tevens werd hij toegevoegd schoolopziener van de prefectuur. In 1933 werd hij overste van de missiepost te Libenge en samen met P. Fridolien Claeys ontwikkelde hij op grote schaal het bekeringswerk rond deze staatspost. Hij bleef de leiding van het missiewerk aldaar waarnemen van 1933 tot 1958. Zijn lang verblijf te Libenge, zijn kennis van volk en streek, zijn minzame omgang, zijn klare kijk in toestanden en problemen, zijn dynamisme verwierven hem het aanzien en vertrouwen van inboorlingen en staatsbeambten. Ook werd hij lid van de provinciale raad van de Evenaarsprovincie (1947-1954), lid van de Commissie voor arbeid en sociale verzorging (1947-1954), lid van de voogdijraad van de buitengewoonlijke centra van Oebangi (1950), lid van de plaatselijke Commissie voor gezondheid te Libenge (1951). Sinds 1948 was hij lid van de bisschoppelijke raad. Alhoewel aan een hartkwaal lijdend, keerde hij in 1958 voor de vijfde maal naar Oebangi terug om zich nog verdienstelijk te maken als onderpastoor te Gemena, waar hij nog meer dan vijf jaar met raad en daad de pastoor van de parochie in de cité ter zijde stond.

P. Gaudens blijft verbonden aan Libenge waar hij gedurende meer dan vijfendertig jaren het beste van zichzelf gaf. Hij was tevens de bezieler van het missiewerk in de Zuid-Westelijke hoek van Oebangi.

18 maart 1966.

A. Roeykens, o.f.m.cap.