

HEIREMAN (Gaston) (Wieze, 30.9.1914 - Pellenberg, 7.7.1975). Zoon van Jan Baptist en Jacobs, Clementine.

De „Pater met de reuzen baard op de moto” is vooral beroemd gebleven om zijn grote liefde voor de kinderen. Na de gewone voorbereiding bij de Missionarissen van het H. Hart, waar hij zijn geloften aflegde op 21 september 1934, en zijn priesterwijding op 4 augustus 1940, werd hij door Duitse bezetting belet naar de missie te vertrekken. Zodra echter de weg openkwam, kon hij met de eerste groep langs grote omwegen, en met lange ophoudingen over Spanje en Portugal, Afrika bereiken.

In Kongo aangeland op 21 januari 1946 begon hij zijn nooit aflatende activiteit in Bokuma aan het klein seminarie en nadien als rector van de parochie.

Na zijn derde verlof werd hem de stichting van een nieuwe post toevertrouwd te Isongu aan de Lomela. Daar werd hij verrast door de rebellie.

De psychische slag door die ruwe gebeurtenissen toegebracht deed hem Kongo vaarwel zeggen.

Doch in zijn hart bleef hij de vurige missionaris die hij altijd was geweest. Zodra hij weer hersteld was van het geleden trauma vertrok hij dan ook naar de missie van Paraná in Brazilië op 23 april 1966, waar vandaan hem echter de ziekte (kanker) op 16 november 1973 terug naar België dwong. Genezing waarop hij lang en vurig hoopte werd hem nochtans niet door de Voorzienigheid gegund. Zijn kruis heeft hij met bewonderenswaardige moed en overgave gedragen tot het einde.

Biografie : Analecta M.S.C. 15 bl. 360.

Bibliografie : Op ronde. *Annalen*, Borgerhout, 52 (1941) : 157-159. — De tocht naar Kongo. *Annalen*, Borgerhout, 57 (1946) : 47-50 ; 61-65 ; 75-81 ; 93-96 ; 107-110 ; 58 (1947) : 60-63 ; 75-76 ; 92-93. — Bruxelles-Paris-Valladolid-Lisbonne-Congo. *Annales*, Borgerhout, 57 (1946) : 26-28 ; 58-60 ; 76-79 ; 94-95 ; 108-110 ; 58 (1947) : 26-28 ; 60-61 ; 73-75. — Un misionero belga escribe sus primeras impresiones a los aspirantes de la paqueta obra. *Annales*, Barcelona, 76 (1946) : 213-215. — Nuestros misioneros del Congo escriben a la paqueta obra. (Gaston, Carlos, José, Luis) *Annales*, Barcelona, 76 (1946) : 211-212. — Daste nuestra Misión del Congo belga. *Annales*, Barcelona, 77 (1947) : 227. — De eerste zwarte priester. *Annalen*, Borgerhout, 58 (1947) : 101-102. — Brief van een missionaris aan de studenten van Assche. *Annalen*, Borgerhout, 58 (1947) : 119-120. — Nieuwe priester. *Annalen*, Borgerhout, 58 (1947) : 138-141. — Kleine verkenningstocht naar Bonkunga. *Annalen*, Borgerhout, 59 (1948) : 8-9. — Een bewogen duikpartij. *Annalen*, Borgerhout, 59 (1948) : 41-42. — Het geheim van den Evenaar. *Annalen*, Borgerhout, 59 (1948) : 69-70. — Ons zwart seminarie van Bokuma. *Annalen*, Borgerhout, 59 (1948) : 118-120. — Nuestra Misión del Congo belga. *Annales*, Barcelona, 79 (1949) : 10-13 ; 36-37. — Mandonga. *Annalen*, Borgerhout, 62 (1951) : 164-165. Imbonga. *Annalen*, Borgerhout, 64 (1953) : 86-87. — Kerstnacht in Bokuma. *Annalen*, Borgerhout, 66 (1955) : 85-86. — Noël à Bokuma. *Annales*, Borgerhout, 66 (1955) : 70-71. — Het kerkshoortje van Bonguma. *Annalen*, Borgerhout, 75 (1964) : 36-37. — L'Église-École de Bonguma. *Annales*, Borgerhout, 75 (1964) : 6-8. — Het seminarie van Bokuma. *Annalen*, Borgerhout, 75 (1964) : 120-121. — Séminaire de Bokuma. *Annales*, Borgerhout, 75 (1964) : 31-33.

20 juli 1980.
G. Hulstaert (†).