

335

**OOSTERMAN** (*Antoon*) (Aarlanderveen, Nederland, 16.9.1883 - Dinant, 8.1.1977). Zoon van Petrus en Okkerse, Clarine.

Geprofest in de Congregatie van de Missionarissen van het H.-Hart te Tilburg (8 september 1903) was broeder Oosterman lange jaren werkzaam in verschillende kloosters in Nederland en sedert 1912 in België tot hij op 10 maart 1925 vertrok naar de missie van Kongo. Daar bewees hij allerlei (hoofdzakelijk huishoudelijke) diensten in Boende en Bondombe.

Terug in België in 1935 bleef hij dezelfde nederige diensten bewijzen in het huis van Heverlee en vooral vanaf 1936 in Dinant, waar hij als vriendelijke portier, tevens koster, een geziene figuur was en waar hij in de St.-Annakliniek overleed.

15 juni 1980.  
G. Hulstaert (†).