

**BLESSING** (*Fredericus-Maria*), Missionaris, Apostolisch vikaris van Bondo (Amsterdam, 7.12.1886 - Neerpelt, 17.8.1962).

Tot zijn 18<sup>e</sup> jaar was hij zijn vader behulpzaam in 't bouwvak, waarna hij zijn studies begon aan het Kruisherenkollege te Uden (Nederland). In 1911, trad hij in het noviciaat van de Kruisherenorde en legde zijn eerste kloostergeloften af op 14 september 1912. Na zijn wijsgerige en theologische studies werd hij, op 2 juni 1917, te Den Bosch tot priester gewijd. Wanneer in 1920 de Kruissheren een missiegebied aanvaardden in Kongo, in Noord-Uele, bij de Paters Norbertijnen, was hij bij de eersten om zich aan te melden. Hij vertrok uit Antwerpen op 1 oktober 1920. De eerste missiepost werd gesticht te Mayongo, in januari 1921, maar het volgend jaar reeds werd deze overgeplaatst naar Bondo. In 1926, werd de Kruisherenmissie tot apostolische prefektuur bevorderd, met Mgr Konings als eerste prefekt. Na diens dood, werd P. Blessing, toen overste te Bili, op 9 januari 1930, tot zijn opvolger benoemd. Hij had intussen, op 16 mei 1929, de Belgische nationaliteit verkregen. Onder zijn beleid kwamen nieuwe missieposten tot stand: Dakwa in 1932, Baye in 1934 en Api in 1936. Eveneens een klein seminarie te Bondo in 1934, en een normaalschool, toevertrouwd aan de Broeders van S. Gabriel. Op 2 december 1937, werd de apostolische prefektuur van Bondo een apostolisch vikariaat en Mgr Blessing, benoemd tot apostolisch vikaris en titulair bisschop van Thois, werd op 19 maart 1938, te Bondo zelf, tot bisschop gewijd door Mgr Dellepiane, pauselijk Delegaat van Kongo. Daarna bracht hij een kort bezoek aan België en Nederland, van april tot september 1938. Na zijn terugkeer te Bondo, zorgde hij voor de verdere uitbreiding van het evangelisatiewerk door de stichting van missieposten te Mbama (1940), te Digba (1945) en te Lobi (1949). Krachtig stimuleerde hij ook het onderwijs en vooral de

vorming van toekomstige inlandse priesters in zijn klein seminarie. In 1949, had hij een korte rustperiode doorgebracht in Europa, en moest reeds, in 1953, wegens ziekte opnieuw terug. Hij diende zijn ontslag in als apostolisch vikaris en vestigde zich te Achel, in het Kruisherenklooster, waar hij, op 14 september 1961, zijn gouden jubileum vierde als Kruisheer. Hij overleed op 17 augustus 1962 in de H. Hartkliniek te Neerpelt.

Eretekens: Ridder in de Kon. Orde van de Leeuw en in de Kroonorde.

Publik.: Het beloofde Land. Schetsen uit de Missie, Cuyk, 1926. — Planten en wieden. Schetsen uit de Missie, Cuyk, 1929. — Brieven en mededelingen in: *De Zegepraal des Kruises* (Diest), 1921-1922, blz. 55-60, 110-112, 134-136, 177-180, 270-275; 1922-1923, blz. 81-85, 105-108, 121-125, 155-159, 180-184, 202-204, 221-223, 278-281; 1923-1924, blz. 5-8, 28-30, 101-105, 275-277; 1924-1925, blz. 4-8, 56-60, 86-87, 103-108; 1925-1926, blz. 35-39, 276-279; 1926-1927, blz. 37-41, 78-82; 1927-1928, blz. 8-12, 178-182, 222-225; 1928-1929, blz. 28-32, 104-110, 153-155, 198-202; 1929-1930, blz. 6-11, 75-79; 1930-1931, blz. 172-178, 199-203; 1931-1932, blz. 56, 172-177; 1932-1933, blz. 178-179; 1933-1934, blz. 174-178; 1934-1935, blz. 199-203; 1935-1936, blz. 197-201; 1936-1937, blz. 198-199; 1937-1938, blz. 205-206, 228-232; 1938-1939, blz. 188. — *Kruisriomf* (Cuyk), 1921-1922, blz. 19-22, 132-133, 179-181; 1922-1923, blz. 10-14, 69-75, 112-115, 138-140, 173-175, 202-206, 269-271, 297-299, 331-333; 1923-1924, blz. 13-16, 205-207; 1924-1925, blz. 21-23, 23-27, 44-48, 84-88, 364-368; 1925-1926, blz. 10-16, 79-83; 1926-1927, blz. 366-369; 1927-1928, blz. 235-240, 271-276, 303-307; 1928-1929, blz. 365-369; 1929-1930, blz. 141-147, 175-179; 1930-1931, blz. 272-277, 328-332; 1931-1932, blz. 24, 119, 151, 183, 216, 244, 299-305, 309, 342, 373; 1932-1933, blz. 26, 56-57, 89, 118, 152, 248, 301-302; 1933-1934, blz. 334-338; 1934-1935, blz. 328-332; 1935-1936, blz. 338-342; 1936-1937, blz. 304-305; 1937-1938, blz. 269-270. — *Echo aus Afrika* (Salzburg), 1933, blz. 98-99; 1935, blz. 40-41. — *Tongerloo's Tijdschrift* (Tongerloo), 1930, blz. 214-215; 1931, blz. 13-14.

13 december 1971.

M. Storme.

*Kerk en Missie*, 1930, blz. 80; blz. 110, 133; 1945, blz. 57; 1949, blz. 142; 1950, blz. 22; 1953, blz. 183; 1954, blz. 40; 1962, blz. 221. — Corman, Ann. 1924, blz. 188, 189; Ann. 1935, blz. 359. — Van Winq-Goemé, *Annuaire 1949*, blz. 536. — *Het Missiewerk*, 1936-1937, blz. 20-21. — *La Croisière bleue et les Missions d'Afrique*, blz. 15, 84. — R. Streit, *Bibl. Miss. XIX*, 1, blz. 736-737. — *Guida delle Miss. Catt.*, blz. 262. — *De Zegepraal des Kruises*, 1929-1930, blz. 101-104; 1937-1938, blz. 169-200. — *Kruisriomf*, 1936-1937, blz. 168-174, 289-305. — *Doodsbericht en gedenksprentje*.