

CAMERLYNCK (*Roger-Pamphyle-August-Désiré-Maria*), Missionaris van Afrika (Witte Pater) (Izegem, 6.7.1902 - Katana, 12.4.1934).

R. Camerlynck liep college te Tielt en te Roeselare. In 1923, trad hij in bij de Witte Paters. Hij studeerde gedurende twee jaren (1923-1925) aan het filosoficum van Boechout (Antwerpen). Oktober 1925 vertrok hij naar Maison-Carrée (Algerije) om er zijn noviciaatsjaar te maken. Oktober 1926 begon hij te Carthago de eerste twee jaren theologische studies. Daarna kwam hij terug naar België om er de theologische studies te beëindigen en werd op 27 april 1930 te Heverlee (Leuven) priester gewijd.

Samen met Mgr. Leys vertrok hij op 11 september 1930 naar het vikariaat Kivu en kwam op 18 oktober te Katana aan. Alles wat maar enigszins de missie aanbelangde interesserde hem, want hij was een zeer ijverig werker, met veel gezond verstand, praktische aanleg en bezield met een authentiek evangelische geest. Aangezien zijn grote toewijding en het feit dat hij heel goed op de hoogte was van al hetgeen de missie betrof, werd hij, oktober 1933, tot overste van Katana benoemd. Doch een aanhoudende hoest noodzaakte een medisch consult. Volgens de twee geneesheren die hem onderzochten was er niets verontrustend. Nochtans stelde de Pater vast dat zijn krachten gevoelig afnamen. Monseigneur legde hem een volledige rustkuur op te Nyangezi. Wat later vertrok hij naar Albertstad voor een grondig onderzoek: de helft van de linkerlong was aangetast. Na behandeling voelde hij zich beter en kwam op 5 februari 1934 te Katana aan. Maar de ziekte nam toe, en op 12 april 1934 stierf hij er.

Weinige jaren, doch veel gewerkt.

[W.R.] 2 februari 1971.
E.P. J.-B. Peeters.