

**COSTERMANS** (*Jozef*, kloosternaam: *Basiel*), Dominikaan-missionaris, correspondent der K.A.O.W. (Essen, 11.11.1903 - Antwerpen, 14.5.1957). Zoon van Adriaan en Cornelia Van Eeckelen.

Hij was de oudste van tien kinderen, waarvan er vier geestelijke werden. Na zijn lagere studies volgde hij de humaniora eerst aan het klein seminarie te Hoogstraten, tijdens de oorlogsjaren aan het Redemptoristenkollege te Essen, en tenslotte aan het klein seminarie te Mechelen. In 1923, trad hij in het noviciaat van de Dominikanerorde te Gent, waar hij, na zijn eerste geloften in 1924, ook wijsbegeerte studeerde. Godgeleerdheid volgde hij aan het theologicum van de Orde te Leuven. Daar werd hij, op 18 augustus 1929, tot priester gewijd. Op 14 november 1930, vertrok hij naar Kongo, naar het Niangara-Vikariaat, in het Uele-gebied. Gedurende enkele jaren was hij reisater te Watsa. Na een kort rustverblijf in België — van mei tot december 1936 —, werd hij aangeduid voor de stichting van een nieuwe missiepost te Ingi-Gombari. In januari 1941, werd hij overste te Dungu. Wegens ziekte moest hij, in november 1945, naar België terugkeren, maar kon op 5 februari 1947, voldoende hersteld, weer naar Kongo vertrekken. Ditmaal ging hij verblijven te Faradje, waar hij, in 1948, als overste benoemd werd. In december 1951, moest hij opnieuw voor een herstelperiode naar België. Teruggekeerd in de missie, werd hij, in 1954, aalmoezenier van de mijnwerkerskampen van Durba-Watsa. Toen hij, na de paasfeesten van 1957, zeer verzwakt was en ziek, werd hij eerst verzorgd in het hospitaal te Paulis, vanwaar hij voor verdere behandeling overgebracht werd naar de Leopold III-kliniek te Antwerpen. Daar overleed hij op 14 mei 1957.

Omwille van zijn missionaristaak, waarvoor hij zich onverdroten en met grote toewijding inzette, voelde Pater Costermans de noodzaak aan om zo goed mogelijk de inlanders te leren kennen, hun taal, hun gebruiken, hun geschiedenis en legenden. Zijn aantekeningen leverden hem voldoende stof voor wetenschappelijke artikels in gespecialiseerde tijdschriften. Deze wekten de belangstelling van bevoegde etnologen, te meer daar ze handelden over enkele nog weinig bekende stammen van Opper-Uele. In 1950, werd hij benoemd tot corresponderend lid van het Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut. Hij werd ook gewoon lid van de Société Préhistorique de Paris.

Eretekens: Gouden Medaille Kon. Orde van de Leeuw, Officier in de Kon. Orde van de Leeuw, Ridder in de Orde van Leopold II.

Publik.: Zie de lijst van zijn publikaties, in: *Meded. Zittingen K.A.K.W.*, 1958, blz. 217-218. — Over de door hem nagelaten dokumentatie, zie: G. van Bulck, *Présentation des notes ethnographiques concernant les tribus des régions de l'Ituri et de l'Uele, laissées par le R.P. Basile Costermans. Meded., Zittingen K.A.K.W.*, 1958, blz. 1189-1191.

11 december 1971.

M. Storme.

M. De Petter, In piam memoriam E.P. B.-J. Costermans. Dominikaans Leven, juli-aug. 1957, blz. 15-18. — G. Hulstaert, Basiel Costermans. *Meded. Zittingen K.A.K.W.*, 1958, blz. 209-218. — *Aequatoria*, 1957, 2, blz. 56. — *Meded. Zittingen K.A.K.W.*, 1950, blz. 842, 843; 1952, blz. 826, 827; 1957, blz. 715-716. — *Kerk en Missie*, 1936, blz. 115; 1937, blz. 22; 1946, blz. 25; 1947, blz. 97; 1952, blz. 61; 1957, blz. 237. — *Ag. Belga*, 19.7.1952. — *Le Soir*, 23.7.1952. — A. Cornman, *Ann. Miss. Cath. C.B.*, 1935, blz. 337. — J. Van Wing-V. Goemé, *Annuaire* 1949, blz. 396. — J. Ceuppens, *Missiejaarboek van België 1955*, blz. 137; *Id.* 1956, blz. 100. — M.-L. Bevel, *Dict. Colonial*, blz. 55. — R. Streit, *Bibl. Miss.* XIX, 1, blz. 81.