

DUBRULLE (*Maurits-Henri-Cornelius*), Missionaris (Gent, 19.12.1880 - Wilrijk, 10.11.1949). Zoon van Franciscus en Sidonia De Clercq.

Op 19-jarige leeftijd, trad hij binnen bij de Paters Trappisten te Westmalle. Bij zijn kloostergeloften kreeg hij de naam van Frater Georges. Hij studeerde wijsbegeerte en godgeleerdheid en werd, op 23 december 1905, tot priester gewijd. Begin augustus 1907, vertrok hij naar Kongo, waar de Trappisten van Westmalle sinds 1905 in de Evenaarsprovincie gevestigd waren en er werkten onder de jurisdictie van Mgr. Van Ronslé, apostolisch vicaris van Kongo. Hij verbleef achtereenvolgens te Bamanya, Mpaku en Bokuma. In maart 1914, kwam hij een verlofperiode doorbrengen in België en kon, op 15 juli 1915, weer naar Kongo vertrekken. Na de splitsing van het Kongo-vikariaat, in 1919, viel de Trappistenmissie onder de jurisdictie van Mgr. De Boeck, apostolisch vicaris van Nieuw-Antwerpen. Pater Dubrulle werd overste van de missie te Coquilhatstad. Wegens een konflikt tussen de abdijs-oversten te Westmalle en de Trappisten-missionarissen in Kongo — omtrent leefregel en methode — kwam, in 1921, een Orde-Visitor naar Kongo om er ter plaatse de toestand te onderzoeken. Het gevolg hiervan was dat het algemeen kapittel, in augustus 1922, besliste tot de opheffing van de missie en de terugroeping van de Trappisten-missionarissen, zodra deze door anderen konden vervangen worden. Door de Propaganda-Kongregatie te Rome werd aan de Trappisten in Kongo toegestaan de exclaustatie aan te vragen om hun overgang te bekomen naar een missionerende Orde of Kongregatie. In 1924, aanvaardden de Missionarissen van het H. Hart de prefectuur van Tshuapa in de Evenaarsprovincie. Pater Dubrulle bleef en liet zich, in 1925, in deze Kongregatie inlijven. Van september 1928 tot april 1929, bracht hij een tweede verlofperiode door in België. Na zijn terugkeer in Kongo, werd hij overste te Wafanya. Een tijdlang was hij ook pastoor te Coquilhatstad. In december 1936, kwam hij voor een kecloperatie naar België en kon, op 22 april 1938, toch opnieuw afreizen naar Kongo. Te Wafanya was hij aalmoezenier van de leprozerij Lombo Lombo. Tenslotte moest hij, in maart 1949, ziek terug naar België. Hij overleed te Wilrijk, op 10 november van hetzelfde jaar.

Eretekens: Ridder in de Koninklijke Orde van de Leeuw en in de Kroonorde.

Publik.: Brieven in: *Het Missiewerk in Belgisch Congo (Westmalle)*, 1907-1908, blz. 134-136, 170-175; 1908-1909, blz. 25-27, 90-93, 108-111, 187-191, 207-210; 1909-1910, blz. 27-32; 1910-1911, blz. 10-14, 46-51, 112-113, 131-133, 144-149; 1911-1912, blz. 205-210, 222-231; 1913-1914, blz. 84-85, 143-149, 164-168. — *Annalen van O.-L.-Vr. van het H. Hart (Borgerhout)*, 1928, blz. 32-34; 1929, blz. 151-152; 1932, blz. 248-251; 1933, blz. 151-152; 1935, blz. 149-151; 1938, blz. 222-223; 1939, blz. 32-34, 102-103, 178-179. — *Annales de N.D. du S. Caur (Borgerhout)*, 1928, blz. 85-87; 1929, blz. 200-202; 1932, blz. 249-252; 1933, blz. 148-149; 1935, blz. 149-151; 1938, blz. 222-223; 1939, blz. 32-34, 102-103.

10 december 1971.

M. Storme.

Bibl.: Archieven Abdij Westmalle, Miss. H. Hart, Ap. Vic. Leopoldstad. — Janssens-Cateaux, *Les Belges au Congo*, III, blz. 258. — Cortman, *Ann. Miss. Cath. C.B.*, 1924, blz. 100. — *Id.*, Ann. 1935, blz. 218. — Van Wing-Goemé, *Annuaire* 1949, blz. 460-461, 472. — R. Streit, *Bibl. Miss.*, XVIII, blz. 1072; XIX, 1, blz. 394. — *Kerk en Missie*, 1937, blz. 26; 1938, blz. 109; 1949, blz. 110; 1950, blz. 21. — R. Dries, *Het Beschavingswerk der Cisterciënzers in de Evenaarsreeks. Onze Kongo*, 1910-1911, blz. 37-51, 190-199, 250-266, 509-530; 1911-1912, blz. 130-142, 350-368. — E. Boelaert, *De missionarissen van het H. Hart in Kongo. Het Vikariaat Coquilhatstad. Kerk en Missie*, 1955, blz. 202-207.