

428

SCHOONHEYDT (*Jozef*), Missionaris, Witte Pater (Antwerpen, 24.7.1877 - Kasongo, 10.5.1954).

J. Schoonheydt trad in bij de Witte Paters en werd, op 29 juni 1903, te Karthago (Tunisië) priester gewijd.

Hij kwam op 17 oktober 1903 te Boudewijnstad aan en kreeg als opdracht de stichting van Mpyana Lunanga (later, Sola). Na één jaar werd hij te Kasongo benoemd, een weinig bevolkte streek ter oorzaak van de slaapziekte en het lage geboortecijfer.

In 1921, keert hij naar België terug. In oktober 1922 is hij te Albertstad om weldra overste van Mpala te worden. In 1928 wordt hij te Nyangezi benoemd; in 1934 overste te Kasongo en in 1944 overste te Mingana.

In 1948 wordt hij gelast met de missiepost van Kibangula; in 1950 vertrekt hij naar Sola en in 1951 naar Kasongo. Mgr Roelens had hem tot zijn vikaris-delegaats gekozen.

Hij stierf op 10 mei 1954.

Pater Schoonheydt was een missionaris met veel gezond verstand, die alles methodisch aanpakte; een diep gelovig man.

7 april 1971.

[W.R.]

E.P. J.-B. Peeters.