

CRAUWELS (*Gaston-Jan*), Missionaris, martelaar van Kongolo (Walem, 29.8.1923 - Kongolo, 1.1.1962). Zoon van Frans en Hendrickx, Bertha.

Na zijn humaniora-studies aan het missie-college te Lier (1936-1945) trad hij in het noviciaat van de Congregatie van de H. Geest te Cellule (Fr.), waar hij in 1946 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Hij studeerde wijsbegeerte en theologie aan het scholasticaat van de Congregatie te Leuven en werd op 8 juli 1951 tot priester gewijd. In september 1952 vertrok hij naar het apostolisch vicariaat Kongolo in Belgisch-Kongo. Eerst was hij werkzaam te Lubunda, werd in 1956 overste van de nieuwe missie te Budi-Petshi en in 1959 te Ankoro. In augustus 1960 werden de blanke missionarissen uit Ankoro verdreven en hij werd overste benoemd van de missie te Kongolo. Met zijn jongere broer Louis was hij een van de slachtoffers van het bloedbad dat de soldaten van het Kongolees nationaal leger op 1 januari 1962 te Kongolo aanrichtten.

Lit.: Arch. Paters van de H. Geest. — De martelaren van Kongolo, Brussel 1962, p. 22-23. — Africa Christo, maart 1962. — Pentecôte sur le monde, Gentines, 1962, n. 33. — Spiritains, Montréal, sept.-oct. 1962. — J. Darmont, La tragédie de Kongolo Ier, janvier 1962. Rapport sur les événements de Kongolo fin décembre et janvier 1962. — Ag. D.I.A., 18, 24 en 25.1.1962. — Kerk en Missie, 1953, p. 44. — Missiejaarboeken van België, 1955-1961. — Eglise vivante, 1962, p. 140-144.

10 december 1975.

M. Storme.