

DEPAEPE (*Marie-Sidonie*, Zuster Adonia),
Zuster van Liefde van Jezus en Maria, Gent
(Bellegem, 11.10.1883 - Gent, 18.12.1965).
Dochter van Jules en Van Meenen, Sidonie.

Ze trad in het klooster der Zusters van Liefde te Gent in september 1905 en sprak haar eerste geloften uit op 13 december van het volgend jaar. Op 16 september 1909 vertrok ze naar Kongo, bestemd voor de Kasayi-missie. Ze verbleef eerst te Sint-Trudo bij Lusambo en vanaf 1925 te Hemptinne-Sint-Benedictus. In januari 1931 teruggekeerd naar België voor een verdiende rustperiode, vertrok ze weer naar Hemptinne op 16 juli van hetzelfde jaar. Daarna werd ze overste te Sint-Trudo, waar ze zich verdienstelijk maakte bij de verzorging van de slaapzieken. In 1950 was ze weer voor enkele maanden in België, en een derde maal van juli tot september 1952. Dan ging ze naar Hemptinne, van waaruit ze in 1956 de nieuwe stichting Pater Damiaan voor melaatsen te Tshinyama ging leiden. In 1958 was ze weer te Hemptinne om in maart 1961 definitief Kongo te verlaten. Ze overleed in het moederklooster te Gent op 18 december 1965.

Lit.: Archief Zusters van Liefde te Gent. — Janssens-Cateaux, *Les Belges au Congo*, vol. III, p. 1425. — Corman, *Annuaire des Miss. Cath. au C.B.*, 1924, p. 70. — Id., 1935, p. 143. — Van Wing-Goemé, *Annuaire des M.C. au C.B. et au R.-U.*, 1949, p. 243. — *Kerk en Missie*, 1950, p. 142; 1951, p. 33; 1952, p. 138. — *Revue Col. Belge*, 15.12.1945, p. 10.

17 december 1975.

M. Storme.