

DEVOS (*Heliidoor*), Missionaris van Scheut in China en bouwkundige (Meesen, 4.11.1847 - Erh-li-pan, 13.2.1887). Zoon van Fidelis en van Vanhoye, Maria-Theresia.

Zijn humaniorastudiën volgde H. Devos aan het College van Menen, die van wijsbegeerte aan het Philosophicum van Roeselare en de godgeleerdheid aan het Groot-Seminarie van Brugge. Ingetreden te Scheut in 1868. Wordt priester gewijd op 21 september 1872, sprak zijn eerste geloften uit op 22 maart 1874 en vertrok op diezelfde dag naar China. Na enkele maanden taalstudie, werd hij op „missie” gestuurd in Oost-Mongolië. Daar wist hij zich nuttig te maken, niet alleen door zijn intens apostolaat, maar ook door zijn talent van bouwmeester. Hij bouwde eerst een gesticht voor de H. Kindsheid en een kerk te Lao-hukou, dan een kerk te Ma-chia-tzû en eindelijk een derde te K'u-li-t'u. In deze arme woestijnstreek waren deze gebouwen als wonderen van kunst beschouwd. In de kerk van K'u-li-t'u richtte hij een monument op ter ere van Mgr Daguin, Frans lazarist, die in deze kerk begraven ligt. In 1883 werd H. Devos in de Ordos-missie benoemd, meer dan tien dagreizen naar het westen in Mongolië. Zijn broeder, Alfons, zou daar weldra als eerste apostolische vicaris benoemd worden. H. Devos hervatte zijn apostolaat in de streek van Pao-t'ou, gans alleen, op vier tot vijf dagreizen van zijn naaste medebroeder. Zijn apostolaatsmethode was die van al de scheutisten dezer periode in China: een gesticht van de H. Kindsheid oprichten, dat stilaan moest uitgroeien tot een nieuwe missiepost. Hij slaagde erin bij de stad Pao-t'ou een lapje grond te kopen, want zich in de stad vestigen was toen nog een onmogelijke onderneming. Hij bouwde op die grond eerst een kleine woning en dan een gesticht der H. Kindsheid en tekende verder de plannen van een nieuwe missiepost met stenen kerk. Doch hij stierf er plotseling in 1887.

Ereteken: Gedenkzuil in de kerk van Meesen.

12 mei 1974.

[M.S.]

J. Van Hecken.

Arch. C.I.C.M.: brieven van P. Rutjes. — P.K. De Jaeger, Catal. Confr. n° 22. — El. Def. 1892 e.v. — Mgr. Alfons Devos: De dood van mijn broeder Heliidoor (in *Annalen der H. Kindsheid* n° 237, p. 147-148). — *Précis historiques* 1887, p. 337. — Allossery: W.-VI. Missionarissen, I, p. 124-125. — *Missiealbum Dekenij Ieper*, E.P. Hel. Devos. — J. Van Hecken: Documentatie b. de Missiegesch. van Oost-Mongolië, Deel III, p. 246; Deel IX, p. 375-376.