

GILLES (*Pierre*), Missionaris, martelaar van Kongolo (Etterbeek, 6.6.1924 - Kongolo, 1.1.1962). Zoon van Charles en Toussaint, Martha.

Hij deed humaniora-studies aan het Sint-Bonifatius-instituut te Elsene, van 1933 tot 1941, en trad daarna in het noviciaat van de Paters van de H. Geest te Hotgne, waar hij zijn eerste religieuze geloften uitsprak op 12 september 1944. Wijsbegeerte en theologie volgde hij aan de scholastikaten van de Congregatie te Ingelmunster en te Leuven. Op 4 maart 1950 werd hij priester gewijd en hetzelfde jaar nog vertrok hij naar het apostolisch vicariaat van Noord-Katanga, dat in 1951 de naam kreeg van Kongolo. Tot 1956 was hij leraar aan de middelbare school te Kindu. Daarna kwam hij terug naar België om er aan het Sint-Thomas-instituut te Brussel het regentaat in wiskunde te behalen. In 1958 naar Kongo weergekeerd, werd hij leraar aan de normaalschool te Lubunda en daarna aan de school voor landbouwassistenten te Kaseya, nabij Kongolo. Op 1 januari 1962 was hij een van de slachtoffers van de moordpartij te Kongolo aangericht door de soldaten van het Kongolees nationaal leger.

11 december 1975.

M. Storme.

Lit.: Archief Paters van de H. Geest. — De martelaren van Kongolo, Brussel 1962, p. 27-28. — Africa Christo, maart 1962. — Pentecôte sur le monde, Gentinnes, 1962, n. 33. — Spiritains, Montréal, sept.-oct. 1962. — J. Darmont, La tragédie de Kongolo 1er janvier 1962. Rapport sur les événements de Kongolo fin décembre 1961 et janvier 1962. — Ag. D.I.A., Leopoldstad, 18, 24 en 25.1.1962. — Eglise vivante, 1962, p. 140-144. — Kerk en Missie, 1950, p. 31. — Missiejaarboeken van België, 1955-1961.