

152

**GILLIJNS (Walter)**, Missionaris, martelaar van Kongolo (Steenokkerzeel, 9.2.1932 - Kongolo, 1.1.1962). Zoon van Ludovicus en Lambrechts, Anna-Maria.

Zijn lagere en middelbare studies voltooide hij in Nederland, respectievelijk te Zutfen (Noord-Brabant) en aan de apostolische school te Weert. In 1951 trad hij in het noviciaat van de Nederlandse provincie der Paters van de H. Geest te Gennep (Noord-Limburg) waar hij het jaar daarop zijn eerste kloostergeloften

uitsprak. Wijsbegeerte en theologie studeerde hij aan het seminarie van Gemert (Noord-Brabant) en op 2 september 1957 werd hij daar tot priester gewijd. Eerst nog volgde hij de leergangen van het internationaal jaar voor godsdienstondericht aan het centrum *Lumen Vitae* te Brussel, en in september 1959 vertrok hij naar Kongo, naar het bisdom Kongolo. Hij werd kapelaan te Kongolo en verantwoordelijk voor de lagere klassen in de omringende dorpen. Op 1 januari 1962 was hij onder de slachtoffers van de moordpartij aangericht door de soldaten van het Kongolees nationaal leger.

11 december 1975.

M. Storme.

*Lit.*: Archief Paters van de H. Geest. — De martelaren van Kongolo, Brussel, 1962, p. 28-29. — Africa Christo, Nijlen, maart 1962. — Pentecôte sur le monde, Gentines, 1962, n. 33. — Spiritains, Montréal, sept.-oct. 1962. — J. Darmont, La tragédie de Kongolo 1er janvier 1962. Rapport sur les événements de Kongolo fin décembre 1961 et janvier 1962. — Ag. D.I.A., Leopoldstad, 18, 24 en 25.1.1962. — Eglise vivante, Leuven, 1962, p. 140-144.