

HENS (Jozef-Jan), Missionaris, martelaar van Kongolo (Westmalle, 3.5.1910 - Kongolo, 1.1.1962). Zoon van Pieter en Geerts, Marie.

Na zijn middelbare studies aan het H. Geestcollege te Lier (1922-1929) trad hij in het noviciaat van de Paters van de H. Geest en legde zijn eerste kloostergeloften af te Orly-Parijs in 1930. Hij studeerde wijsbegeerte te Bonsecours en theologie te Leuven, aan het scholasticaat van de Congregatie. Op 7 juli 1935 werd hij te Leuven priester gewijd en in september 1936 vertrok hij naar Kongo. De apostolische prefectuur van Noord-Katanga was er een jaar tevoren tot vicariaat verheven, en P. Hens werd er eerst tewerk gesteld in de Baluba-missie te Malemba, daarna achtereenvolgens te Kibombo, te Kindu en tenslotte te Kongolo. Eenmaal was hij naar België teruggekeerd, in 1948-1949. Op 1 januari 1962 was hij een van de slachtoffers van het bloedbad aangericht door de soldaten van het nationaal Kongolees leger.

13 december 1975.

M. Storme.

Lit.: Archief Paters van de H. Geest. — De martelaren van Kongolo, Brussel, 1962, p. 32-34. — Africa Christo, Nijlen, maart 1962. — Pentecôte sur le monde, Gentines, 1962, n. 33. — Spiritains, Montréal, sept.-oct. 1962. — J. Darmont, La tragédie de Kongolo 1^{er} janvier 1962. Rapport sur les événements de Kongolo fin décembre 1961 et janvier 1962. — Ag. D.I.A., Leopoldstad, 18, 24 en 25 januari 1962. — Kerk en Missie, 1937, p. 22; 1948, p. 100; 1949, p. 143. — Missiejaarboeken van België, 1955-1961. — Van Wing-Goemé, Annuaire des Missions Cath. au C.B. et au R.-U., Brussel, 1949, p. 524.