

LENSELAER (*Jean*), Missionaris, martelaar van Kongolo (Nossegem, 30.10.1923 - Kongolo, 1.1.1962). Zoon van Arthur en Maes, Antoinette.

Hij deed zijn humaniora-studies aan het college van de Paters van de H. Geest te Gentinnes (1936-1944), waarna hij binnentrad in het noviciaat van de Congregatie te Cellule (Fr.). Daar legde hij in 1945 zijn eerste kloosterge-loften af. Wijsbegeerte studeerde hij in de seminaries van de Congregatie te Ingelmunster en te Leuven, en verder theologie te Leuven. Hij werd priester gewijd op 9 juli 1950 en ver-trok in oktober van het volgend jaar naar het apostolisch vicariaat van Noord-Katanga, dat in 1951 de naam kreeg van Kongolo. Zijn tweelingbroer Alfons was reeds twee jaar te-voren naar hetzelfde vicariaat afgereisd. Hij-zelf werd bestuurder van de lagere scholen achtereenvolgens te Ankoro, te Manono, te Budi-Petshi en te Kabongo. In 1959 verhuisde hij naar Kaseya, als leraar aan de school voor landbouwassistenten. Tijdens de moeilijkheden van juli 1960 werd de school totaal leegge-plunderd en P. Lenselaer ging als lesgever naar het klein seminarie te Kongolo. Op 1 ja-nuari 1962 werd hij daar met 19 van zijn con-fraters door Kongolese soldaten vermoord.

13 december 1975.

M. Storme.

Lit.: Archief Paters van de H. Geest. — De martelaren van Kongolo, Brussel, 1962, p. 35. — *Africa Christo*, maart 1962. — *Pentecôte sur le monde*, Gentinnes, 1962, n. 33. — *Spiritains*, Montréal, sept.-oct. 1962. — *Eglise vivante*, Leuven, 1962, p. 140-144. — J. Darmont, *La tragédie de Kongolo 1^{er} janvier 1962. Rapport sur les événements de Kongolo fin décembre 1961 et janvier 1962*. — *Ag. D.I.A.*, 18, 24 en 25.1.1962. — *Kerk en Missie*, 1952, p. 19. — *Missiejaarboeken van België*, 1955-1961.