

PELLENS (*Désiré-Ferdinand*), Missionaris, martelaar van Kongolo (Neerpelt, 30.1.1920 - Kongolo, 1.1.1962). Zoon van Leonard en Lamers, Marie.

Na zijn lagere studies te Neerpelt, ging hij in 1934 naar het H. Geestcollege der Paters van de H. Geest te Lier en zette daarna zijn middelbare studies verder te Ingelmunster. In 1939 trad hij in het noviciaat van de Congregatie van de H. Geest te Hotgne en legde er het volgend jaar zijn eerste kloostergeloften af. Hij studeerde wijsbegeerte te Ingelmunster en theologie aan het seminarie te Leuven. Op 8 juli 1945 werd hij te Heverlee priester gewijd. In september 1946 vertrok hij naar het apostolisch vicariaat van Noord-Katanga (later Kongolo), waar hij in verschillende Balubamissies als reispater te werk gesteld werd: eerst te Petshi, vervolgens te Malemba, te Kabongo en te Ankoro. Wegens de moeilijkheden in de Baluba-streek van Noord-Katanga, ging hij te Kongolo betere tijden afwachten. Daar werd hij op 1 januari 1962 met 19 van zijn confraters vermoord door Kongolese soldaten.

Lit.: Archief Paters van de H. Geest. — De martelaren van Kongolo, Brussel, 1962, p. 36-37. — Africa Christo, Nijlen, maart 1962. — Pentecôte sur le monde, Gentinnes, 1962, n. 33. — Spiritains, Montréal, sept.-oct. 1962. — Eglise vivante, Leuven, 1962, p. 140-144. — J. Darmont, La tragédie de Kongolo 1^{er} janvier 1962. Rapport sur les événements de Kongolo fin décembre 1961 et janvier 1962. — Ag. D.I.A., 18, 24 en 25.1.1962. — Kerk en Missie, 1947, p. 20. — Missiejaarboeken van België, 1955-1961. — Libre Belg., 19.1.1962.

14 december 1975.

M. Storme.