

**STAPPERS** (*Camille-Paul*, kloosternaam *Valentin*), Apostolisch vicaris van de Lulua en Centraal Katanga met residentie te Luabo, bisschop van Keramos (Hasselt, 22.6.1885 - Antwerpen, 14.1.1963).

In 1905 trad Valentin Stappers in de Orde van de franciscaanse minderbroeders. In 1912 priester gewijd, zou hij acht jaar lang leraar zijn in het St.-Antoniuscollege te Lokeren. Toen de Belgische franciskanen, in 1920, een nieuw missieveld in Kongo werd toegewezen, in de streek van de Lulua's, vertrok pater Valentin Stappers met de eerst ploeg. Dadelijk werd hij als algemeen overste van de groep beschouwd en weldra officieel benoemd, terwijl hij overste van de missiepost van Sandoa was. In 1922 werd de franciscaanse missie in Kongo autonoom ingericht met Mgr Stappers als Apostolisch prefect en op 26 februari werd de prefectuur verheven tot Vicariaat. Mgr Stappers werd te Hasselt tot bisschop gewijd op 9 juni 1934 als titularis van het bisdome (in partibus) Keramos en vestigde zijn bisschopszetel in Luabo bij Kamina.

Door zijn apostolische ijver overwerkt en erg ziek gevallen, vroeg Mgr Stappers in maart 1948 ontslagen te worden van zijn ambt. Hij bleef echter aan het roer, tot in 1950 zijn opvolger, Mgr Keuppens, werd benoemd.

Bij zijn terugkomst in België ging Mgr Stappers het stille monniksleven van gebed volgen in het minderbroedersklooster (Oever) van Antwerpen. Hoewel hij steeds bezorgd bleef om zijn missie en gaarne zijn confraters op vakantie hierover hoorde spreken, zou hij bescheiden voor de buitenwereld verholten blijven.

Bij zijn kloosterjubiläum op 17 augustus 1955 gevierd zou hem nochtans een verdiende hulde worden gebracht.

In dit randgebied waar het Woord door andere missionarissen reeds was verkondigd wisten de franciskanen het onder de staf van Mgr Stappers te laten gedijen: 43 schoolkapellen had hij gesticht, waaronder verscheidenen thans tot parochie zijn gegroeid; Belgische zusters had hij ter hulp geroepen en met hen had hij weldra een inlandse congregatie opgericht. De scholen had hij uitgebouwd tot 25 volwaardige lagere scholen (de 646 landelijke klassen niet medegerekend); daarbij kwam weldra een klein seminarie, een landbouwschool en een pedagogische school voor de vorming van onderwijzers. Op caritatief-medisch vlak mocht hij bogen op de oprichting van 22 dispensaria (waaronder enkele tot hospitaal werden ontwikkeld) en 10 moederhuizen.

Op 14 januari 1963 is hij te Antwerpen overleden.

Oktober 1975.

A. Rubbens.