

365

'T JAECKENS (*Roger*), Missionaris, martelaar van Kongolo (Ardoie, 8.8.1927 - Kongolo, 1.1.1962). Zoon van Achiel en Vanthomme, Helena.

Zijn humaniora-studies begon hij in 1942 aan het H. Geestcollege te Lier, zette ze verder te Izegem (1944-1945) en daarna opnieuw te Lier. In 1948 trad hij in het noviciaat van de Congregatie van de H. Geest te Cellule (Fr.) waar hij op 8 september 1949 zijn eerste religieuze geloften uitsprak. Daarna studeerde hij wijsbegeerte en theologie aan het scholastikaat van de Congregatie te Leuven. Op 11 juli 1954 werd hij te Leuven priester gewijd. Na enkele tijd leraar geweest te zijn aan het college te Lier, mocht hij in oktober 1958 naar Kongo vertrekken, naar het apostolisch vicariaat Kongolo. Hij werd professor aan het klein seminarie te Kongolo, waar hij op 1 januari 1962 met 19 van zijn confraters omgebracht werd door soldaten van het Kongolees nationaal leger.

Lit.: Archief Paters van de H. Geest. — De martelaren van Kongolo, Brussel, 1962, p. 34-35. — J. Darmont, La tragédie de Kongolo 1^{er} janvier 1962. Rapport sur les événements de Kongolo fin décembre 1961 et janvier 1962. — Africa Christo, Nijlen, maart 1962. — Pentecôte sur le monde, Gentinnes, 1962, n. 33. — Spiritains, Montréal, sept.-oct. 1962. — Eglise vivante, Leuven, 1962, p. 140-144. — Ag. D.I.A., Leopoldstad, 18, 24 en 25 januari 1962.

15 december 1975.

M. Storme.