

VERHAERT (Jozef), Missionaris van Scheut in China (Vorselaar, 9.1.1876 - Ch'ao-yang, 31.7.1949). Zoon van Hendrik en Prims, Anna Carolina.

Hij studeerde humaniora aan het College van Herentals, wijsbegeerte en godgeleerdheid te Mechelen en te Leuven; trad binnen te Scheut op 7.9.1899 en legde eerste gelofte af op 8.9.1900 en werd priester gewijd op 14.7.1901. Zijn vertrek naar China had plaats op 15.9.1902, met bestemming Oost-Mongolië. Na een jaar taalstudie werd hij in het directe apostolaat benoemd in verschillende missieposten, vooral te Hsia-miao-kou, te Mongkuchen en te Chien-ch'ang. Hier moest hij een zware taak van zijn voorganger overnemen. Zijn kalmte, zijn naastenliefde overwonen alle moeilijkheden. Daarna werd hij pastoor te Lao-hu-kou en wist er door zijn ijver de dorre geestelijke bodem vruchtbaar te maken en buitengewone resultaten door zijn werk te bereiken. Hij legde er de grondslagen van een nieuwe missie te Feng-ning-hsien. Als districtsoverste van Pa-kou ondervond hij het gebrek aan catechisten en richtte daarom zelf een catechistenschool op te Pa-kou. Alhoewel na 22 jaar onafgebroken intense arbeid zich zekere tekenen van vermoeidheid vertoonden, werd hij toch overste benoemd van een nieuw studiehuis voor Chinese studies te T'ien-tsin. Na drie jaar benoemde de Centrale Raad van Scheut hem tot provinciaal-overste van Oost-Mongolië. In 1930 nam hij dan deel aan het Algemeen Kapittel van Scheut en werd hij overste benoemd van het studiehuis voor Chinese studies te Peking. Tot op 30.4.1946 vervulde hij dit ambt, met grote zorg en bekwaamheid. Dan werd hij rector benoemd van de bisschoppelijke residentie Sung-shu-tszû in Oost-Mongolië. Door communistische troepen werd hij nog ditzelfde jaar ontvoerd, doch na enkele dagen losgelaten en hij kon alzo nog vier maanden bij zijn christenen blijven, alhoewel hij in de grootste armoede moest leven. In december 1946 namen de communisten hem opnieuw gevangen en deden hem uren en dagen te voet gaan — alhoewel hij meer dan zeventig jaar oud was — naar de gevangenis van Pei-tzû-fu en later naar de stad Ch'eng-tê. Verder moest hij weer naar de gevangenis van Ch'ao-yang overgebracht zijn, want daarin overleed hij aan miserie en uitputting.

Publikaties: Missiën in China en Congo 23 (Scheut 1911) p. 209-212. — *Missiën van Scheut* 27 (ib. 1915-19) p. 117-118; 30 (ib. 1922) p. 38-39, 209-210; (ib. 1945) p. 55-56. — *Missions en Chine et au Congo* 23 (Scheut 1911) p. 209-211. — *Missions de Scheut* 27 (ib. 1915-19) p. 95-96; 30 (ib. 1922) p. 64, 260. — *Annales v. Sparrendaal* 15 (Sp. 1915) p. 124-126; 17 (ib. 1917) p. 156-157; 43 (ib. 1947) p. 87-89. — *Les Miss. Cath.* 52 (Lyon 1920) p. 296-297, 436; 54 (ib. 1922) p. 187. — De Rijstteelt in *Gedenkschriften der Miss. v. Oost-Mongolië* (1920-1921) I p. 1-4. — Beschrijving van Feng-ning-hsien in *Ib.* p. 23-29. — Nota's over de geschiedenis der christenheid van Pa-kou in *Ib.* III (1925-26) p. 11-19.

15 mei 1974.

[M.S.]

J. Van Hecken.

Arch. C.I.C.M. en br. in pers. bezit. — *El. Sod.* van 1899-1900 tot 1948. — *El. Def.* 1960-1966. — *Chronica Congreg.* n. 2, 31, 48, 67, 79, 99, 102, 117, 118, 119, 123, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 156, 157, 158. — Licent s.j. *Explorations* I, 1 016, 1 017, 1 018. — *Missiën van Scheut* 1949, 251. — J. Van Hecken, *Documentatie b. de Missiegeschiedenis v. Oost-Mong.* Deel VI, p. 416; Deel VII, p. 503; Deel VIII, p. 505; Deel IX, p. 475-475. — *Gazet v. Antwerpen* 18.9.1949. E.P. Verhaert na een vreselijke kruisweg in China gestorven. — *De Standaard*. E.P. Verhaert mis. v. Scheut in China om het leven gebracht. Glorierijke eenvoud en heldhaftigheid (sept. 1949). — *Streit. Bib. Mis.* XIV B, p. 495.