

DULLAERT (*Elodia Carolina*), Algemeen Overste der Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Namen, *Aimée de Jésus* (Ieper, 23.12.1824 - Namen, 9.12.1907). Dochter van Joannes-Bernardus en van Lucien, Carolina.

In 1846 trad ze in het klooster der Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen, waar ze op 14 september 1848 geprofest werd. Van 1851 tot 1856 verbleef ze in Engeland en werd er overste van het klooster te Liverpool. Daarna was ze achtereenvolgens novicenmeesteres te Gent (1856-1869) en te Elsene-Brussel (1869-1872), en overste te Tienen (1872-1888) en te Namen (1888). Op 11 juli 1888 werd ze 7e algemeen overste van de Kongregatie, die ze gedurende 20 jaar zou besturen. Zij is het die de beslissing nam om vanaf 1894 haar Zusters in te zetten in de jonge Kwango-missie der Paters Jezuïeten. Tot aan haar dood, op 9 december 1907, toonde ze een bijzondere belangstelling voor de onderneming, die zich steeds verder ontwikkelde en haar volledige steun bleef genieten.

Ereteken: Ridder in de Kroonorde.

8 november 1976.

[Comm.]

M. Storme (†).

Burgerstand Ieper. — Archief Zusters, Onze Lieve Vrouw Namen. — JANSSENS-CATEAUX, *Les Belges au Congo*, 3: 1452-1459. — Mgr HEYLEN, *A la mémoire de la T.R. Mère Aimée de Jésus. Eloge funèbre*, 13.12.1907. — LAVEILLE, *L'Évangile au Centre de l'Afrique*, Louvain, pp. 124-125 (1926).