

KINDEREN (VAN DER) (*Eduard Karel*), Missionaris (Mechelen 14.12.1888 - Carnières 26.3.1958). Zoon van Karel en van Pilou, Martha.

Na zijn humaniora trad de jonge Eduard in de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart op 4 oktober 1910. Na zijn filosofische en theologische studies werd hij priester gewijd op 10 augustus 1915.

Wijl hij toen in Nederland verbleef werd hij opgeroepen om het Belgisch leger aan de IJzer te vervoegen, waar hij trouw dienst deed eerst als brankardier, daarna als aalmoezenier. Na de demobilisatie werd hij leraar aan het missieseminarie zijner congregatie te Asse.

Aangesteld om Mgr. Van Goethem te vergezellen voor de pas aanvaarde missie der Tshuapa in het toenmalige Belgisch-Congo vertrok hij uit Antwerpen op 23 september 1924. In de missie werd hij aangewezen voor de stichting der missie in Boende. Daar vestigde hij zich in het centrum voor de geestelijke zorg der inwoners, blank en zwart. Ondertussen kon de prefect het hem toevertrouwde gebied verkennen. Zodra het mogelijk geworden was vestigde hij zich met de ondertussen nieuw aangekomen confraters in een voorlopig huis op het eigen terrein in het bos op 2,5 km afstand van de stroom.

Geleidelijk werd daar onder zijn leiding de missiepost opgebouwd in vast materiaal: woonhuizen voor paters, zusters, inlands personeel, kerk, scholen, enz. Tevens bleef hij belast met de parochiale zorg. Doch hij mocht de hulp genieten van de medebroeders zowel voor de materiële ontwikkeling als voor het onderwijs, catechese, terwijl één van hen de zorg had voor het binnenland tot aan 2° Zuid, langs de beide zijden van de Lomela.

Na enige tijd de algemene prokuur van de missie te hebben beheerd ontving hij in 1933 de leiding van de missiepost Boteka-Flandria en in 1936 van Bamanya, telkens als mijn vervanger.

Doch in 1937 waren zijn krachten zover gedaald dat hij terug moest naar België. Daar heeft hij nog lange jaren dienst kunnen bewijzen als overste in verschillende kloosters, vooral onder de zware oorlogsjaren: Asse, Bree, Dinant, Carnières.

Bibliografie: Ann de studenten der Apostolische school te Assche. *Annalen*, Borgerhout, 36 (1925): 8-11. — Brief uit Bokote. *Annalen*, Borgerhout, 36 (1925): 58-60. — Lettre de Bokote. *Annales*, Borgerhout, 36 (1925): 52-53. — Een en ander uit onze Tshuapa-missie. *Almanak*, Borgerhout, 32 (1926): 55-60. — Le mariage au Congo. *Almanach*, Borgerhout, 31 (1926): 53-59. — Uit Boende. *Annalen*, Borgerhout, 43 (1943): 105. — A Boende. *Annales*, Borgerhout, 43 (1932): 102.

10 juli 1980.

[M.S.]

G. Hulstaert.

Provinciaal M.S.C. Archief, Borgerhout. — *Analecia/MS.C.* II: 481. — *Annalen*, Borgerhout, 69 (1958): 79. — *Annales*, Borgerhout, 69 (1958): 77. — *Provinciaal M.S.C.* Borgerhout, maart 1958, 21. — *Asca Nostra*, 1 (1959-3): 3-5. — Bibliografie van de Missionarissen van het H. Hart, Belgische Provincie 1921-1971, Borgerhout, 1971, pp. 157. — 50 jaar in Zaïre, extra-editie van M.S.C. *Kring*, aug. 1975.